

Vecka 50.



Hej alla familjer!

Friskolan Hästens har haft sin Novelldag! I år var det dikter som var temat och alla elever i ettan skrev en versin dikt som finns med i skolans diktsamling. Vi har haft en fin dag med lyxlunch och efterrätt där vi även har pratat om Nobelpriset och Alfred Nobel. Nästa vecka kommer vi att ha elevens val efter lunch. Så mellan klockan 12.15-14.00 så kommer eleverna att fördjupa sig inom Engelska, Matematik och Svenska.

Läsläxa: Nästa läxa blir att läsa sidorna 28 och 29. Börja gärna med texten i den gula rutan längst upp på sidan. Om texten känns för svår så läser ni texten för barnet och följer med i texten med fingret. Läs gärna texten ett par gånger tills ni känner er bekväma med texten. Glöm inte att notera i läsprotokollet hur det gick, det är väldigt intressant att läsa. **Boken ska tillbaka till skolan på torsdag (14/12).** Vi kommer som sagt att jobba med arbetsboken här på skolan.

Kläder: Det börjar bli kallt och vintern närmar sig. Se gärna över barnens kläder här på skolan så att vi kan hålla oss varma. Ta gärna även hem kläder som inte behöver vara kvar här. T.ex. regnkläder och stövlar.

Simning: Nu är det dags för grupp "Gold" att simma för sista gången den här terminen. Fredagen den 15/12 så är det alltså **Edvin, Alma, Clara, Danial, Egon, Ines, Liam, Leo, Leia, Osman, Simone och Isabella** som simmar. Simgruppen lämnar skolan senast klockan 13.00 och är tillbaka igen klockan 16.00. **Glöm inte badkläder och handduk.**

Idrott: Eleverna som är här på skolan på morgonen går med Jenny till Friskis & Svettis klockan 7.45. Vill man lämna direkt på Friskis & Svettis så kommer Henke att vara på plats där vid i entrén på bottenvåningen kl 8.00. Glöm inte idrottskläder, inomhusskor och en fylld vattenflaska.

Kalendarium:

20/12: Fackeltåg. Hela skolan går fackeltåg med sånguppträdande till "Klyftan". Kl.15.30 går vi i ett gemensamt sjungande tåg från fotbollsplanen på gångvägen bort till Klyftan. Väl framme dansar vi ringdans tillsammans och lyssnar på skönsång från våra fantastiska Hästensbarn från Fk till åk 5. Välkomna!

21/12: Terminsavslutning.

	Skola	Fritids	Kom ihåg
Måndag	Skolan slutar 14.15.	14.15 Fritidsrast. 14.45 Pyssel.	
Tisdag	Idrott på Friskis och Svettis. Lämna direkt på Friskis & Svettis klockan 8.00 annars så går vi från skolan klockan 7.45. Skolan slutar 13.30.	14.00. Fritidsrast. 14.00-15.30 Pyssel.	Glöm inte idrottskläder, inomhusskor och en fylld vattenflaska.
Onsdag	Skolan slutar 13.15.	14.00 Fritidsrast. 14.15-15.30 Sång.	
Torsdag	Ingen Natur. Lunch och lektioner på skolan.	Ingen Natur. Lunch och lektioner på skolan.	Skolan slutar 14.00 Pyssel på fritids.
Fredag	Studieverkstad klockan 8.00-9.00.	14.00 Fritidsrast. 14.15 Fredagsfritids.	Simning för grupp "Gold". Glöm inte badkläder och handduk. Åter på skolan klockan 16.00.

Johan, Tommie och Ove www.hastens2010or.bloggplatsen.se

Klassens nummer: 072-393 91 91

Ett meddelande från Rebecka:

"Hej familjerna i åk 1!

Mitt namn är Rebecka Lingmerth 37 år. Det är jag som är den nya bildläraren på skolan och jag kommer även att arbeta en hel del i åk 1 både på skol-och fritidstid.

Jag är född i Eksjö och uppvuxen i Tranås Småland men har bott i Stockholm större delen av mitt liv. 2010 började jag studera på Bildlärarprogrammet vid Uppsala Universitet och fortsatte sedan min utbildning på Stockholms Universitet till Yrkeslärare. Jag är behörig i båda då jag även har en bakgrund som Make up artist och frisör i grund och botten.

Mitt intresse för konsten väcktes tidigt då jag redan som 13- åring gick med i en konstförening i Tranås där jag växte upp. Under 2008/2009 gick jag en utbildning på Nyckelviksskolan i Lidingö, Stockholm där fick jag lära mig flera tekniker så som textil, grafik, skulptur samt traditionellt måleri.

Jag har erfarenhet av arbete på förskola och fritids då jag arbetat som vikarie i många år. Det gjorde jag i samband med att jag studerade till att bli lärare och trivdes väldigt bra med att arbeta med just lite yngre åldrar. De har så mycket fantasi och kreativitet i den åldern och barnen bjuder alltid på mycket glädje och skratt vilket gör det väldigt roligt att gå till jobbet om dagarna.

Jag ser fram emot att börja arbeta här på Friskolan Hästens och lära känna alla barn och er föräldrar.

Med vänlig hälsning Rebecka"